

Arrangør

Lørdagshøjskolen i Odense - tilbyder dybde og perspektiv på folkekirkens evangeliske - lutherske grundlag.

Sted

Alle møderne afholdes i Betania ,Ryttergade 3, 5000 Odense C

Undervisere

Sprint (Carsten Korsholm Poulsen), Undervisningskonsulent i Indre Mission
Jan Højland, fritidsmedarbejder i Ordet & Israel.

Torben Kjær, Lektor i NT på Dansk Bibelinstitut.

Mikkøl Vigilius, cand. theol. Lærer på Luthersk Missions Højskole

Kurt Larsen, Lektor, Ph. d. på Menighedsfakultetet.

Ingolf Henoch Pedersen, cand. theol. Bibelinspirator i Bibellæser-Ringen

Finder sted på flg. lørdage (sæt straks kryds i kalenderen)

13. september 2014

25. oktober 2014

22. november 2014

7. marts 2015

25. april 2015

30. maj 2015

Pris

Kursusafgiften er 500 kr. i alt for alle 6 lørdage (= ca. 83 kr. pr. lørdag).

Halv pris for studerende

Der er mulighed for kun at tilmelde sig dele af programmet.

Der er mulighed for at betale halvårligt eller helårligt.

Kursusafgiften opkræves via girokort ved tilmelding.

Der er mulighed for tilmelding til fælles morgenkaffe/morgenbrød og frokost for 50 kr. pr. lørdag.

Tilmelding

Kan ske via www.lh-odense.dk, på vedlagte blanket eller pr. telefon til:

Morten Hansen, Østerbæksvej 69 st, 5230 Odense M, tlf. 2891 2265

Da der er en vis grænse for antal deltagere, skal tilmelding til alle 6 lørdage ske snarest muligt og senest onsdag d. 10. september 2014

Derefter tilsendes en opkrævning på kursusafgiften.

Der er mulighed for tilmelding til hele eller halve dage senest onsdagen før undervisningsdagen og det er således for den sidste lørdag senest onsdag den 27. maj. 2015.



Lørdags-højskole i Odense

2014/2015

Bibel-Israel-Tro-Etik

Undervisning 6 lørdage

www.lh-odense.dk

Kort beskrivelse af fagene:

Sprint (Carsten Korsholm Poulsen)

Fortælle og Helvede – kan en kærlig Gud være det bekendt?

Bibelen – og især Jesus – taler meget om fortælle og Helvede. Vi skal se på, hvad der siges om disse ting. Vi skal også have fokus på de tanker og følelser, der ofte vælder op i os, når vi tænker på disse ting. Og hvad mon vores nabo tænker og føler omkring det?

Den treenige Gud – et kærligheds-fællesskab, der vil udbrædes!

I Bibelen åbenbarer Gud sig som værende én Gud – i tre personer. Teologerne har prøvet at samle dette i ordet "Treenighed". Vi skal se på, hvordan treenigheden er det dybeste i Guds væsen og at den bedst kan beskrives som et kærligheds-fællesskab. Vi skal se på, hvordan den Treenige Gud ønsker at få fællesskab med os mennesker – og prøve en enkelt måde at fortælle vores nabo om den Treenige Kærlige Gud!

Jan Højland

„5. Mosebog er måske den mest oversete bog i hele Bibelen, især når man tager dens betydning i betragtning. 5. Mosebog er den tredjemest citerede Gammeltestamentlige bog i Det Ny Testamente, kun overgået af Salmernes Bog og Esajas Bog. Det siger noget om, hvor vigtig 5. Mosebogs budskab er for Det Ny Testaments forfattere. Utroligt mange røde tråde, der går igennem hele Bibelen, starter i 5. Mosebog. Nogle af disse røde tråde, og nogle af de fantastiske budskaber der er i 5. Mosebog, skal vi bringe 4 timer på at grave frem. Det er guldgraver!“

Time 1: „5. Mosebog, en afskedstale, en lov og en pagt“ Time 2: „Hør Israel!“ Time 3: „Om forhandelse og veisjælelse“ Time 4: „Jeg vil vende Jeres skæbne“

Torben Kjær

Bjergprædikenen (Matt 5-7)

Hvad skal vi egentlig stille op med bjergprædikenen? Er den kun for superkristne? Er den kun for at afsløre vores utilstrækkelighed? Er den en lov for samfundet? Er den kun lov og krav og ikke evangelium? Eller er den noget helt andet?

Mikkel Vigilius

Troslære: Lov og evangelium

Bibels samlede mål er at føre os tilbage i paradiset forhold til Gud. Vejen er Jesus. Men hvorfor er der så få, som mener, at de har brug for Jesus? Hvordan kan de få behov for Jesus, og hvordan kan de erfare, at det er frihed, hvile og rigdom at tro på Jesus? De må møde begge sider af Bibels ord: lov og evangelium. Det er Guds midler til at føre os til Jesus, til tro på ham og til paradiset fred med Gud.

Kurt Larsen

Fra Kirkens liv i verden idag.

I løbet af dagen skal vi se på kirkens nyere forhold i forskellige dele af verden. Internationalt skal vi se på to lande, hvor kirken trives - trods mange ydre vanskeligheder. **Ægypten** har en meget gammel, men også levende kirkelig tradition, midt i et stort flertal af muslimer. **Kina** har gennem tiderne ofte haft besøg af missionærer, men kirken er først for alvor begyndt at vokse siden 1980 - efter tider med hård forfølgelse fra Maos kommunister. **Danmarks** nyere kirkelige historie vil også blive gennemgået. Her er en 1150-årig stærk kirkelig tradition, men hvordan står det egentlig til i dansk kirke liv? Hvilke udviklingstendenser ser vi i øjeblikket?

Ingolf Henock Pedersen

Vi skal sætte fokus på to af "De små Profeter" i Det gamle Testamente: Habbakuk og Malakias. Der er mere end 200 år mellem dem tidsmæssigt (henholdsvis 600- og 400-tallet f.Kr.), alligevel har de noget til fælles. Begge profeter fremtøjer deres budskab i situationer, hvor Gud er blevet "væk" for folket. På Habbakuks tid er det svært at få øje på Gud i en situation, hvor det onde synes at have taget magten. Malakias virker på den anden side at fangenskabet i Babylon. Mange havde forventet, at hjemkomsten fra Babel skulle være signalet til Messias komme. Men han synes godt nok langt væk. Sådan kan vi også have det, når vi ser på situationen i verden i dag. Der er meget ondt, som tilsynsfuldende får lov at florere frit i vort land og ud over verden. Og hvad bliver det egentlig til med Jesu Kristi (Messias') genkomst?

kl./dato	Lørdag 13.09.2014	Lørdag 25.10.2014	Lørdag 22.11.2014	Lørdag 07.03.2015	Lørdag 25.04.2015	Lørdag 30.05.2015
09.00-09.30	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød
09.30-10.15	Fortælle og Helvede Sprint	5. Mosebog Jan Højland	Bjerg-prædikenen Torben Kjær	Troslære Mikkel Vigilius	Nyere dansk kirkehistorie Kurt Larsen	Habbakuks Bog Ingolf Henoch Pedersen
10.25-11.10	Fortælle og Helvede Sprint	5. Mosebog Jan Højland	Bjerg-prædikenen Torben Kjær	Troslære Mikkel Vigilius	Nyere dansk kirkehistorie Kurt Larsen	Habbakuks Bog Ingolf Henoch Pedersen
11.10-11.50	Frokost	Frokost	Frokost	Frokost*	Frokost	Frokost
11.50-12.35	Den treenige Gud Sprint	5. Mosebog Jan Højland	Bjerg-prædikenen Torben Kjær	Troslære Mikkel Vigilius	Nyere international kirkehistorie Kurt Larsen	Malakias' Bog Ingolf Henoch Pedersen
12.45-13.30	Den treenige Gud Sprint	5. Mosebog Jan Højland	Bjerg-prædikenen Torben Kjær	Troslære Mikkel Vigilius	Nyere international kirkehistorie Kurt Larsen	Malakias' Bog Ingolf Henoch Pedersen

L.B. Offset Voel 87 77 01 17

*Efter frokosten bliver der afholdt en kort generalforsamling