



Lørdags-højskole i Odense

2008/2009

Bibel-Israel-Tro-Etik

Undervisning 6 lørdage

www.lh-odense.dk

Kort beskrivelse af fagene:

Marianne Søndergård (MS)

En indføring i islams grundbegreber, bl.a. tiden før islam, profeten Muhammeds liv og levned, de fem søjler, gudsbegrebet, frelse, synd og eskatologi. Islams forskellige religiøse udtryk, skismaet mellem shia -og sunniislam, koranen og hadith, muslimsk livsstil og familiemønster og islams forhold til etiske, politiske og økonomiske spørgsmål. Islam og demokrati - islam i vesten.

Kurt Christensen (KC)

1+2. Udfordringen fra den nye religionskritik: Den nye religionskritik hævder, at Gud ikke findes, og at religion generelt er af det onde. Som kristne må vi overveje, i hvilken udstrækning disse påstande rammer os. Har vi gode argumenter for Guds eksistens? Og er det sandt, at kristendommen bevirker overgreb på børn og sætter mennesker op imod hinanden? *3. Har kristendom noget med moral at gøre?:* Mange betragter det dobbelte kærlighedsbud som kristendommens centrum. Det betyder, at kristendommen nærmest kan identificeres med moral. Andre vil derimod hævde, at kristendommen ikke på nogen måde er en morallære. Hvem har ret? *4. Står Gud bag historiens gang?:* Som kristne tror vi, at Gud leder historiens gang frem mod Jesu genkomst. Men i det daglige føler vi vel ofte, at både vi mennesker og onde magter tilsyneladende har en stor finger med i spillet. I hvilken udstrækning er det så muligt at fastholde, at Gud står bag historiens gang?

Kurt Larsen (KL)

1+2. Ydre Mission i 300 år: Danmark var det første land, der sendte protestantiske ydremissionærer ud. Igennem de forløbne 300 år er der kommet store resultater ud af arbejdet i form af nye kirker i Afrika og Asien. Samtidig er der sket store ændringer i den måde, hvorpå Ydre Mission drives fra Danmark. *3+4. Kirkevækst og vækkelser i nyere tid:* I løbet af den sidste generation er den kristne kirke vokset mere talmæssigt end i nogen tidligere generation. Vi skal se på, hvor kirken er vokset, og på nogle af de faktorer der har spillet med i denne vækst.

Casten Vang (CV)

Ifølge medierne er der store problemer med Gammel Testaments troværdighed som historisk kilde. Det er først og fremmest de arkæologiske fund, som gør det helt umuligt at fastholde, at GT fortæller faktuelle historiske hændelser, som har fundet sted i tid og rum. Står arkæologien til troende, har der aldrig været noget Israel i Egypten, der var ingen udvandring fra Egypten, og der var derfor heller ikke nogen indvandring i Det forjættede Land. Hvad David og Salomo angår, skal billedet af disse to imperiebyggere revideres drastisk. Betyder de arkæologiske fund virkelig, at vi må revidere GT's historie?

1. Gammel Testamente og arkæologien: Om den bibelske arkæologi, hvad søger man efter, og hvordan daterer man? Hvorfor viser fundene undertiden noget andet end det, som Bibelen beretter?

2. Israel i Egypten: Hvorfor er Israel ikke omtalt i de kendte egyptiske kilder? Om de nyeste fund i Egypten. *3. Indvandringen i arkæologisk lys:* Iflg. Josvabogen erobrede Israel både Jeriko og Aj. Men arkæologerne svarer nej. Om den mest forbløffende bekræftelse af de bibelske udsagn. *4. David og Salomo – Israels største konger?:* Nogle af de nyeste fund peger på, at skildringen af de to konger David og Salomo har meget mere for sig, end den førende teologiske sagkundskab vil være ved.

Børge Haahr Andersen (BHA)

Grundtanker i Lukasevangeliet: Hvad skulle vi dog gøre uden det evangelium, som fortæller os om detaljerne ved Jesu fødsel, om Zakæus, der kravlede op i et træ for at se Jesus og som indeholder en række af de mest kendte og elskede lignelser af Jesus. Lukasevangeliet har ændret verden og er derfor værd at bruge mindst fire lektioner på at fordybe sig i!

Jeg har selv brugt ti år af min fritid på dette skrift, skrevet tre bøger om den, holdt 250 prædikener over tekster fra Lukas, og jeg er slet ikke færdig med min opdagelsesrejse i dette skrift.

Torben Mathiesen (TM)

Det er et grundelement igennem Guds frelsesplan, at Gud griber ind i denne verdens historie for sit eget navns skyld. Lektionerne fokuserer på den røde tråd, der går fra udvælgelse af Moses og frem til GT's profeter. Der sættes endvidere spot på denne røde tråds betydning for os i dag.

kl./dato	Lørdag 13.09.2008	Lørdag 04.10.2008	Lørdag 15.11.2008	Lørdag 07.02.2009	Lørdag 14.03.2009	Lørdag 02.05.2009
09.00-09.30	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød	Kaffe+brød
09.30-10.15	Islam (MS) Tiden før islam og profetens liv og levned	(KC) Udfordringen fra den nye religionskritik	(KL) Dansk ydremission gennem 300 år	(CV) Gammel testamente og arkæologien	(BHA) Grundtanker i Lukas evangeliet	(TM) 2. Mos. 6: Guds navn - den røde tråd i Israels historie
10.25-11.10	Islam (MS) De fem søjler, koranen og hadith	(KC) Udfordringen fra den nye religionskritik	(KL) Dansk ydremission gennem 300 år	(CV) Israel i Egypten	(BHA) Grundtanker i Lukas evangeliet	(TM) 5. Mos. 27-30: Guds velsignel- ser og forbandlelser
11.10-11.50	Frokost	Frokost	Frokost	Frokost*	Frokost	Frokost
11.50-12.35	Islam (MS) Gudsbegrebet, frelse, synd og eskatologi	(KC) Har kristendom noget med moral at gøre?	(KL) Kirkevækst og vækkelser i nyere tid	(CV) Indvandringen i arkæologisk lys	(BHA) Grundtanker i Lukas evangeliet	(TM) Dan. 9: Guds indgriben i historien for sit navns skyld
12.45-13.30	Islam (MS) Islams forskel- lige religiøse udtryk	(KC) Står Gud bag historiens gang?	(KL) Kirkevækst og vækkelser i nyere tid	(CV) David og Salomo - Israels største konger?	(BHA) Grundtanker i Lukas evangeliet	(TM) Dan. 10-12: Guds frelse - fra forbandelse til velsignelse

L.B.Offset Voel 87 77 01 17

*Efter frokosten bliver der afholdt en kort generalforsamling

Arrangør

Lørdagshøjskolen i Odense - tilbyder dybde og perspektiv på folkekirkens evangeliske - lutherske grundlag.

Sted

Bethania, Ryttergade 3, 5000 Odense C

Undervisere

Marianne Søndergaard, Pastor i Church of Love

Kurt Christensen, Professor, dr.theol. Menighedsfakultetet.

Kurt Larsen, lektor ph.d. Menighedsfakultetet.

Carsten Vang, lektor cand.theol. Menighedsfakultetet.

Børge Haahr Andersen, cand. theol. Rektor på Dansk Bibel Institut.

Torben Mathiesen, Landssekretær i Ordet og Israel.

Finder sted på flg. lørdage (sæt straks kryds i kalenderen)

13. september 2008

04. oktober 2008

15. november 2008

07. februar 2009

14. marts 2009

02. maj 2009

Pris

Kursusafgiften er 280 kr. i alt for alle 6 lørdage (= ca. 47 kr. pr. lørdag).

Der er mulighed for kun at tilmelde sig dele af programmet.

Der er mulighed for at betale halvårligt eller helårligt.

Kursusafgiften opkræves via girokort ved tilmelding.

Der er mulighed for tilmelding til fælles morgenkaffe/morgenbrød, frokost for 45 kr. pr. lørdag

Tilmelding

Kan ske via www.lh-odense.dk, på vedlagte blanket eller pr. telefon til:

Marianne Jakobsen, Nyborgvej 18 st. mf., 5000 Odense C, tlf. 63120513

Helena Heintze, Schacksgade 44, st. th., 5000 Odense C, tlf. 20998606

Margit Hansen, Skovhaven 132, 5320 Agedrup, tlf. 66109491

Morten Legarth, Østerbæksvej 69 st, 5230 Odense M, tlf. 65910065

Da der er en vis grænse for antal deltagere, skal tilmelding til alle 6 lørdage ske snarest muligt og senest mandag d. 1. september 2008

Derefter tilsendes en opkrævning på kursusafgiften.

Der er mulighed for tilmelding til hele eller halve dage senest onsdagen før undervisningsdagen og det er således for den sidste lørdag senest onsdag den 29. april 2009.